



BASISSCHOOL
De Bloeiende
Kerselaar

Basisschool De Bloeiende Kerselaar nr.5

2019-2020

De B D oeiende Krant

Vers van de Kers



Beste lezers,

Hartelijk welkom bij onze krant!

Enkele schooljaren geleden zijn we gestart met een schoolkrant. Deze krant wordt geschreven door de leerlingen van onze school. Via deze krant willen de leerlingen tonen welke leuke activiteiten er gebeuren op onze school.

Tijdens deze afgelopen periode waren er allerlei activiteiten in onze school. Deze editie loopt van start schooljaar tot aan de kerstvakantie. Gedurende deze lange periode waren er veel activiteiten gepland in onze school. De leerlingen van onze redactieraad konden niet van alle activiteiten een artikel schrijven. Daarom hebben zij enkele hoogtepunten uitgekozen.

Veel lees- en kijkplezier.

Juf Shana en de volledige redactie.



In de kijker



Weg met plasticen rietjes, nu zijn het pastarietjes!

De oceaan zit er vol mee: metalen blikjes, plasticen verpakkingen,
...en ook plasticen rietjes! Allemaal niet goed voor de planeet!

Gelukkig heeft Maxime eraan gedacht.

Hij heeft rietjes uitgevonden die van pasta zijn gemaakt.

Dat is beter voor de planeet!

Ik hoop dat die in de hele wereld zullen geproduceerd zijn.

Geschreven door Ombeline



Groen is voor al je warmte en aandacht iedere dag.

Blauw is voor de lol die we samen hadden en je lieve lach.

Oranje is voor alles wat je me leerde, wat ben ik door jou gegroeid!

Bruin is voor je eeuwige geduld, uitleg geven doe je onvermoed.

Geel is voor je motivatie en vertrouwen, fijn dat jij gelooft in mij.

Rood is voor je inspiratie en bijzonder talent.

Je bent de liefste juf, blijf vooral zoals je bent.

Liefs, Valentine

Voor juf Fenna en juf Nona

De Boekenbeurs

Op donderdag 14 november was er de boekenbeurs.

De boekenbeurs werd in het kleutergebouw georganiseerd.

In het kleutergebouw lagen heel veel boeken.

Daar konden de klassen naar de boeken kijken om ze na het oudercontact te kopen.

Het waren heel leuke boeken.

Er waren : kleuterboeken, enge boeken, vriendschapsboeken, grappige boeken,...

Van Aya uit L6



Strapdag

20 september

Strapdag : Op deze dag kwamen we met het openbaar vervoer, carpoolen, te voet, met de fiets, met de step, ... naar school.

Dan moesten we op een groot blad een stempel zetten (de leerlingen die met het openbaarvervoer, ... waren). 's Ochtends hebben wij het liedje van de strapdag samen gezongen. Het was een gezonde dag voor het milieu, iedereen was blij om voor het milieu te zorgen.

Geschreven door Naoüal



Vroege vogels

Van 16 tot 20 september 2019 moesten de kinderen van de basisschool De Bloeiende Kerselaar een week elke dag op tijd naar school komen.

We moeten elke dag op tijd naar school gaan.

Maar deze keer als we op tijd waren, kregen we een stempel in onze agenda. We kregen elke dag van de week een stempel.

Vrijdagochtend moesten alle kinderen van de eerste kleuterklas tot het 6 leerjaar zingen voor de ouders.

Het vroege vogels liedje!!!



Van Nissi (L6)

*Onze
schooluitstappen*



Brussels parlement

Op 26 september is L6 naar het Brussels parlement geweest.

We zijn met de bus geweest.

In het Brussels parlement waren er veel trappen.

Daardoor waren we moe!

We waren met 3 andere klassen van andere scholen.

In het Brussels parlement hebben we gestemd en onze mening gegeven.

Op het einde hebben we het park royale gezien.

Het is heel mooi!

Ze hebben ons een drankje en een rugzakje gegeven.

Het was een leuke dag!

Geschreven door Aya L6

Met Wabo naar het bos

Op 7 oktober is het 5^{de} leerjaar met Wabo naar het bos geweest.

Ze hebben daar een Romeinse stad gebouwd.

Deze is gemaakt met materiaal uit de natuur :

takken, bladeren, aarde, gras, water en zelfs afval!

We werkten in duo's.

We waren echt superblij!

De gids heet Kasper, hij is was echt leuk!!

Dit artikel is geschreven door Ombeline



Sport en spel



Veldloop

Vorige donderdag was het scholenveldloop!

Wij hebben daar goed gelopen en waren wij de meerdere keren in de top 3 maar toch waren wij niet eerste!

In de eerste leerjaar tot in de vijfde leerjaar waren wij altijd op de podium

De eerste leerjaar met de jongens waren zij alle drie op het podium!

Geschreven door: Jules, Basile, Thomas en Théo



*Prachtige
tekeningen*





eva 42



VAN ELISSE

